

# La Voce

De stem van AIF+

jaargang 22 nr 95- januari- april 2021 - verschijnt 4 x per jaar



GENK IS HOT!

BEDANKT DIANA!

LAAT JE PRIKKEN!

Van nieuwkomer  
naar sociaal  
werker

Umar Badawi



Vlaanderen  
verbeelding werkt



VLAAMS-  
BRABANT

Verantwoordelijke uitgever: Luciano Corsini, Vennestraat 98, 3600 Genk

## Van nieuwkomer naar sociaal werker

**Vijf jaar geleden kwam Umar Badawi (46) met zijn gezin aan in Geel. Als Libanese vluchteling met Palestijnse roots was hij niet meer veilig in eigen land na het tekenen van politieke cartoons. In Libanon verdiende hij de kost als leerkracht, maar aangezien zijn diploma's niet geldig waren hier in België zat er voor hem niks anders op dan terug van nul te beginnen. Een uitdaging die hij met beide handen aannam.**

**Umar, je kwam in 2016 aan in België met een bachelor diploma Engelse Literatuur en 22 jaar aan ervaring als leerkracht op zak. Wat was je reactie toen je hoorde dat je daar niks mee was hier?**

Uiteraard was het heel teleurstellend om dat te horen. Ik heb in eerste instantie biochemie gestudeerd, daarna mijn bachelor diploma behaald en dan als leerkracht aan de slag gegaan. Als ze je hier dan vertellen dat dat niks waard is en ik enkel aan de slag kan als schoonmaker of bij de groendienst, kan je enkel reageren met ongeloof. Maar het heeft mij zeker niet gedemotiveerd, integendeel.

**Want je bent duidelijk niet bij de pakken blijven zitten. Je bent ook oprichter van vzw Refuchances. Wat kan je daar over vertellen?**

Ik ben de vereniging opgestart omdat ik het ook wel belangrijk vind om mijn eigen cultuur te kunnen behouden. Niet alleen het behouden ervan is belangrijk, maar ook proberen deze een plaats te geven in mijn nieuwe omgeving. Terwijl ik volop bezig was aan mijn inburgering hier en het studeren van Nederlands, zijn we begonnen met het organiseren van Arabische taallessen, toneel & theater, dans,... Dit om mensen samen te brengen en talenten verder te ontwikkelen. We tellen nu ongeveer 400 leden.

**Dus eigenlijk deed je al aan sociaal werk voordat je het ging studeren.**

Inderdaad. En dat heeft me ook overtuigd om deze studies te gaan doen. Door het werk wat ik deed met de vzw groeide mijn netwerk ook enorm. Zo kwam ik te weten dat er een opleiding voor Sociaal Werk was

via de Maxipac procedure van de Thomas More hogeschool. Een verkort traject waarbij o.a. vluchtelingen een studie kunnen aanvatten en vrijstelling kunnen krijgen voor competenties en vaardigheden die ze elders al hebben verworven. Doordat ik al een bachelor diploma op zak had en ervaring als leerkracht, kon ik dus een opleiding van normaal gezien 3 jaar in 6 maanden voltooien.

**Hoe is dat verlopen? Ik neem aan dat het niet makkelijk was?**

Alhoewel ik een vrijstelling had voor een aantal vakken, was het toch niet minder zwaar. Mijn Nederlands was in het begin nog niet sterk genoeg vond ik zelf en vakken als filosofie waren pittig. Zo studeerde ik soms tot 12 uren per dag. Maar mijn motivatie was groot genoeg, dus heb ik de eindmeet toch gehaald.

**Wat zijn je verdere plannen nu je het diploma hebt?**

Ik wil sowieso een baan vinden in de integratie of inburgering. Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander wat nieuwkomers ervaren of moeten doorstaan. Ik ben ook heel blij dat ik nu een job kan vinden die perfect aansluit bij mijn talenten en ervaringen en dat ik zo mijn steentje kan bijdragen aan de maatschappij.

**We wensen je veel succes Umar!**



**MaxiPAC**, acroniem voor **'Maximizing Previously Acquired Competences'**, is een project dat als doel heeft om elders verworven competenties (diploma's en ervaring) van derdelanders met een niet-Europees diploma te bevorderen in het Vlaams hoger onderwijs. Het komt erop neer dat studenten voor de kwalificaties en vaardigheden die ze al verworven hebben, vrijstellingen kunnen krijgen. Zo kunnen ze dan een bacheloropleiding in een verkort traject van 6 maanden voltooien.

Meer info: [www.maxipac.be](http://www.maxipac.be)

Umar schreef samen met Jan Reyniers een tekst getiteld **"Als de oorlogstrom... ketterijen over integratie"**. Hier 2 korte fragmenten uit de tekst. Wie deze graag in zijn volledigheid wil lezen, kan een mailtje sturen naar [info@vzwaif.be](mailto:info@vzwaif.be)

*lets (bij)leren over andere culturen helpt ons om in te zien vanuit welke verschillende perspectieven mensen het leven bekijken. Een open houding daarin helpt ons de valkuilen te vermijden van negatieve stereotypering en al te persoonlijke inkleuringen van andere individuen en groepen. Bovendien helpt het uitbouwen van culturele diversiteit ons om verschillende 'levenswijzen' die niet noodzakelijk de onze zijn te erkennen en te respecteren. Een succesvolle samenleving waarin individuen van verschillende rassen, etniciteiten, godsdienstige overtuiging, socio-economische status, moedertaal, geografische oorsprong, gender, seksuele voorkeur, ... hun verschillen samenbrengen en er gezamenlijk op verder bouwen opent een prachtige wereld van kleuren in een schitterende maatschappelijke regenboog.*